



Εισήγηση για το ΔΣ του Συλλόγου στις 31.3.2022

Δύο είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σήμερα: το πρώτο αφορά τον υφιστάμενο, και παρατεινόμενο πλέον, πόλεμο στην Ουκρανία και το δεύτερο αφορά την τρέχουσα δράση μας και τον έλεγχό της.

1ο Θέμα

Το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία είναι κυρίαρχο και κομβικό έτσι κι αλλιώς στη σημερινή συγκυρία σε όλο τον κόσμο. Αφορά όλη την ανθρωπότητα, αφορά πιο πολύ το εργατικό και λαϊκό κίνημα διεθνώς και στην Ελλάδα, αφορά ακόμη περισσότερο, από πολλές απόψεις, εμάς και τον σύλλογό μας. Με ανακοινώσεις που βγάλαμε, κάναμε σαφείς τις θέσεις μας ως σύλλογος. Χαρακτηρίσαμε τον πόλεμο ως ιμπεριαλιστικό-κομμάτι των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και ανακατατάξεων σήμερα στον κόσμο και έκφραση της όξυνσής τους. Πρόκειται αφενός για ξεκάθαρη εισβολή ενός καπιταλιστικού κράτους σε ένα άλλο καπιταλιστικό κράτος το οποίο, όμως, από τη μεριά του, λειτουργεί κι αυτό εδώ και χρόνια σαν μακρύ χέρι-σύμμαχος και αντιπρόσωπος του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, με σκοπό την περικύκλωση της Ρωσίας, την κατάκτηση αγορών, άρα και τις «σφαίρες επιρροής» κοκ. Κανένα από τα δυο κράτη, επιτιθέμενο και αμυνόμενο, και τους υποστηρικτές τους δεν έχει δίκιο σ' αυτό τον πόλεμο και «την πληρώνουν» οι λαοί, σωστότερα, το μωσαϊκό των λαών και των δύο κρατών – και όχι μόνο. Εκφράσαμε, και συνεχίζουμε να εκφράζουμε, την ηθική μας συμπάρασταση προς τον ουκρανικό λαό για τα βάσανα που περνάει σήμερα και αναδείξαμε το γεγονός ότι αυτά τα βάσανα οφείλονται πρώτα και κύρια στην ανατροπή του σοσιαλισμού σε αυτές τις χώρες που, αντικειμενικά, εξασφάλιζε ειρηνικές και φιλικές σχέσεις μεταξύ των λαών και των εθνών. Πρέπει να μην κουραζόμαστε να λέμε ότι η σημερινή δυστυχία οφείλεται στην καπιταλιστική παλινόρθωση, στο ιστορικό πιασμάρισμα που έγινε στην Ανατολική Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Να αντιπαλέψουμε τον χυδαίο και τον ραφιναρισμένο αντικομμουνισμό και αντισοβιετισμό που δυναμώνει, να βοηθήσουμε στον προσανατολισμό των λαϊκών ανθρώπων, ώστε να μην πέφτουν σε απλοϊκές και βολικές, για το καπιταλιστικό σύστημα, αντιλήψεις-παγίδες, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση. Από τη θέση μας και τις γνώσεις και εμπειρίες μας, πολλά μπορούμε να προσφέρουμε στο κίνημα στη σημερινή συγκυρία. Εκφράσαμε ακόμη τη θέση μας για μη συμμετοχή και εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο, καταγγείλαμε τη σχετική πολιτική της κυβέρνησης. Αντιδράσαμε στην βεβήλωση του μνημείου του σοβιετικού στρατιώτη στην Καλλιθέα από αντικομμουνιστές-φασιστοειδή που αποτελούν εντολοδόχους των κυρίαρχων κύκλων στη χώρα μας και προσπαθούν να διαστρεβλώσουν την ίδια την σύγχρονη ιστορία, να ταυτίσουν τον σοσιαλισμό με τον σημερινό καπιταλισμό στην πρώην ΕΣΣΔ και τη Ρωσία.

Η στάση μας απέναντι στον πόλεμο στην Ουκρανία απορρέει από τους ίδιους τους σκοπούς του συλλόγου μας, όπως καταγράφονται στο καταστατικό μας, και αφορούν κατά πρώτο λόγο, «την προβολή της προσφοράς της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στον 20ο αιώνα, την ανάδειξη και υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας από την επιχείρηση παραχάραξης της ιστορίας, την τεκμηριωμένη απάντηση στην εξίσωση φασισμού κομμουνισμού» (υπ. αριθμ. 1 σκοπός του συλλόγου). Όλα αυτά που αναφέρονται εδώ δέχονται τρομερή επίθεση σήμερα, το καταλαβαίνουμε, και πρέπει να απαντιούνται από τον Σύλλογο. Ένας άλλος σκοπός του

συλλόγου, όπως επίσης καταγράφεται καταστατικά, είναι «η συμβολή στο αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα, στην πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την απεμπλοκή της χώρας μας από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και τα σχέδιά τους» (ε' σκοπός στο καταστατικό).

Αυτές είναι, συνοπτικά, οι αφετηρίες της στάσης μας απέναντι στον πόλεμο: πρώτον, υπεράσπιση του σοσιαλισμού που γνωρίσαμε κατ' αρχήν – και θα συμπληρώναμε: και ανάδειξη της αναγκαιότητας και επικαιρότητας του σοσιαλισμού σήμερα για μια ανθρώπινη ζωή· και δεύτερον, συμμετοχή και συμβολή με τις όποιες δυνατότητες διαθέτουμε, στο αντιπολεμικό-αντιιμπεριαλιστικό κίνημα στη χώρα μας κατά πρώτο λόγο – και σε όλες τις χώρες που έχουμε μέλη ή φίλους, κάποια φωνή ή επιρροή, κατά προέκταση.

Πάνω σε αυτά, σίγουρα χρειάζεται να υπάρξει συνέχεια, με αρθρογραφία, παρεμβάσεις όπου μπορούμε και ακόμη με όποιες δυνατότητες ηθικής και υλικής συμπαράστασης έχουμε σε πρόσφυγες, ξεριζωμένους, ρημαγμένους ανθρώπους από τον πόλεμο. Χρειάζεται ακόμη, όσοι είμαστε εδώ και όχι μόνο, να προσπαθούμε να φέρνουμε εικόνα για το πώς σκέφτονται για την κατάσταση τα μέλη μας, γενικά οι άνθρωποι που σπούδασαν στην ΕΣΣΔ και τις σοσιαλιστικές χώρες, το πώς σκέφτονται αλλά και πώς βιώνουν την κατάσταση αυτή γνωστοί και φίλοι μας στις εμπόλεμες ζώνες, την Ουκρανία, τη Ρωσία, αν έχουμε κάποια πληροφόρηση.

Σίγουρα, υπάρχουν πολλές πλευρές που μπορούν να συζητηθούν και να εξεταστούν με αφορμή τον σημερινό πόλεμο: υπάρχουν θέματα επιπλέον συγκεκριμένων αναλύσεων που μπορούν να γίνουν, σημαντικά επιστημονικά και πολιτικά θέματα που μπορούν να συζητηθούν (και μόνο η εθνογένεση και η εθνολογική πλευρά της σημερινής Ουκρανίας, Ρωσίας και χωρών της πρώην ΕΣΣΔ αποτελεί τεράστιο θέμα, ή οι τρόποι και οι μορφές που αναπτύσσεται ο σύγχρονος μονοπωλιακός καπιταλισμός-ιμπεριαλισμός στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες, αλλά και ως παγκόσμιο σύστημα κοκ), επιμέρους γνώμες και ιδιαίτερες προσεγγίσεις του καθενός μας που μπορούν να τεθούν, με βάση τις εμπειρίες και τις γνώσεις μας. Όλα αυτά μπορούν και πρέπει να γίνουν, και να είναι γόνιμα, διατηρώντας και περιφρουρώντας όμως το κεκτημένο και την ουσία των βασικών μας σκοπών ως συλλόγου, όπως αυτοί αναφέρθηκαν παραπάνω, καθώς και τις αντικειμενικές προτεραιότητες που μπαίνουν σήμερα στο εργατικό και λαϊκό κίνημα: υπεράσπιση του σοσιαλισμού ως ιστορικής αλήθειας και ως σύγχρονης ανάγκης και σωστός προσανατολισμός του εργατικού, λαϊκού, αντιπολεμικού και αντιιμπεριαλιστικού κινήματος στη χώρα μας.

2ο θέμα

Σχετικά με τα τρέχοντα θέματα της δραστηριότητάς μας, τώρα. Παρότι κάναμε ΓΣ σχετικά πρόσφατα, στις 26 Μάρτη και συζητήσαμε για όλα τα θέματα, καλό θα είναι να ελέγξουμε λίγο την κατάσταση και την πορεία αυτών των θεμάτων σήμερα, για να βγει όσο το δυνατό περισσότερη δουλειά μέχρι το καλοκαίρι.

Έχουμε λοιπόν:

Σχετικά με την ημερίδα για τον αντικομμουνισμό: δεν βγάλαμε ανακοίνωση ή ειδοποίηση (κάποιοι μάλιστα συνάδελφοι τηλεφώνησαν για να ρωτήσουν τι γίνεται μ' αυτό), αλλά είναι σαφές ότι η ημερίδα αναβλήθηκε για μια ακόμα φορά, λόγω του ότι δεν μας έδωσαν τελικά την αίθουσα που ζητούσαμε στη Νομική του ΕΚΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι η εκδήλωση πάει τέλη Μάη και, πλέον, θα την κάνουμε μάλλον εκτός ΑΕΙ που είχαμε θέσει ως στόχο (ΣΤΟΥΝΤΙΟ; Αίθουσα του Δήμου Αθηναίων;). Δεν χρειάζεται να πούμε ότι ο πόλεμος την έχει κάνει ακόμη πιο επίκαιρη και αναγκαία. Άρα, μέσα στον Απρίλη, θα πρέπει να ξαναμαζευτεί η Οργανωτική Επιτροπή και να λύσει τα πρακτικά θέματα. Από πλευράς υλικού (εισηγήσεις, παρεμβάσεις), είμαστε ακόμη

πιο καλά από πριν γιατί έχουμε και μια επιπλέον παρέμβαση έτοιμη από τον Δημήτρη Καραγιάννη, με αντικείμενο τον αντικομμουνισμό στον τύπο και τα ΜΜΕ. Ωστόσο, έχουμε ακόμη δύο εκκρεμότητες όσον αφορά την προετοιμασία του υλικού: α) θα πρέπει τα περισσότερα κείμενα εισηγήσεων να συντομευτούν ώστε να έχουν την έκταση που απαιτείται για μια παρουσίαση σε συνέδριο, κάτι που είχε τεθεί από πριν, β) η ουσία και η σημασία του σημερινού πολέμου στην Ουκρανία θα πρέπει να θιχτεί, να αναδειχτεί να συμπεριληφθεί με κάποιο τρόπο στη δουλειά της ημερίδας· και λόγω επικαιρότητας (πρόκειται για το σημαντικότερο γεγονός των τελευταίων χρόνων, με μεγάλες επιπτώσεις), αλλά και λόγω του ότι αποτελεί την καλύτερη απόδειξη για όλα αυτά που υποστηρίζουμε σχετικά με τον σοσιαλισμό που γνωρίσαμε και την αναγκαιότητα του σοσιαλισμού σήμερα. Αυτά όλα να τα δούμε σύντομα ως οργανωτική επιτροπή της ημερίδας, αλλά και ως σύλλογος συνολικά.

Πλησιάζει ο καιρός που θα πρέπει να υπάρχουν «παραδοτέα» στη μεταφραστική δουλειά που ξεκινήσαμε και θα πρέπει να «σφίξουν» λίγο τα πράγματα γιατί, όπως ξέρουμε, δεν χρειάζεται και πολύ για να καθυστερήσουμε και μετά να τρέχουμε. Αναφέρομαι τόσο στα κείμενα που έχουν δοθεί για μετάφραση άμεσα, όσο και στις αναζητήσεις και προτάσεις μετάφρασης που είχαν αναφερθεί στη σχετική σύσκεψη του μεταφραστικού τμήματος/ομάδας που έγινε.

Έγιναν δυο συναντήσεις συναδέλφων-μελών μας από την Υγεία για να προχωρήσει η δουλειά και σ' αυτό το πεδίο. Ήδη υπάρχουν δύο κείμενα έτοιμα ή σχεδόν έτοιμα για να αναρτηθούν – ίσως και μέσα ή κατά τα τέλη της επόμενης βδομάδας (Φ. και Ζ.), ενώ περιμένουμε και άλλα, καθώς και, με «προίκα» αυτά, να γίνει και άμεσα προετοιμασία για μια πιο μαζική σύσκεψη συναδέλφων-γιατρών και επαγγελματιών της υγείας, με σκοπό να μπουν συγκεκριμένες χρεώσεις και να έχουμε αποτελέσματα – καταρχήν για αναρτήσεις.

Εξακολουθούν να παραμένουν οι εκκρεμότητες όσον αφορά αυτά που έχουμε θέσει για τα πεδία της Ιστορίας και της Παιδείας-Εκπαίδευσης κατ' αρχήν, καθώς και για τον Πολιτισμό.

Γεγονός είναι συνάδελφοι ότι γενικά πρέπει να «τρέξουμε» λίγο πιο ζωηρά απ' ό,τι πριν, για να μην τρέχουμε άναρχα μετά. Γι' αυτό κάνουμε και ΔΣ σήμερα. Θυμίζω ότι στην τελευταία Γενική Συνέλευση είχαν μπει μια σειρά αρκετά φιλόδοξοι στόχοι, τους οποίους ψηφίσαμε και στηρίξαμε όλοι και τώρα θα πρέπει να δουλέψουμε για να βγουν εγκαίρως, χωρίς να μας βγαίνει η ψυχή την τελευταία στιγμή. Άρα θα πρέπει να πυκνώσουμε τις επαφές και τον συντονισμό της δραστηριότητάς μας, βάζοντας όλο και πιο πολλούς συναδέλφους στην καθημερινή δουλειά του συλλόγου. Στο πλαίσιο αυτό, θέτω προς προβληματισμό και την ιδέα για την δυνατότητα για μια νέα Γενική Συνέλευση (Ιούννη;) αν χρειαστεί, ώστε να πάμε πιο γρήγορα σε όλα αυτά που έχουμε αποφασίσει.

Αθήνα

31 Μάρτη 2022