



## Ανακοίνωση

### «Γιατί να λέμε βίαια τα νερά ενός ποταμού και όχι τις όχθες που τα περιορίζουν;»

Μπέρτολντ Μπρεχτ

Το Γενικό Συμβούλιο του Συλλόγου «Εμείς που σπουδάσαμε στο σοσιαλισμό» εκφράζει την αγανάκτηση των μελών του για όσα απαράδεκτα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας από το χώρο του Αθλητισμού και του Πολιτισμού.

Το γενικότερο, κρατικά κατευθυνόμενο, κλίμα τρόμου -σύγχρονη εκτεταμένη παραλλαγή της επιχείρησης «Σοκ και Δέος», συμπληρώνεται με τη δυσωδία των αποκαλύψεων για εγκλήματα κατά της γενετήσιας αξιοπρέπειας νέων ανθρώπων, που στον ένα ή τον άλλο βαθμό βρέθηκαν να εξαρτώνται από τον εργοδότη, δάσκαλο, προπονητή κλπ.

Η γενναία πράξη της αποκάλυψης τέτοιων τραυματικών εμπειριών, που συχνότατα απειλεί με κοινωνικό στιγματισμό το θύμα, θα βρίσκει τη δικαίωσή της στο συλλογικό αγώνα για την εξάλειψη των βασικότερων αιτιών της εγκληματικότητας αυτού του είδους, που δεν είναι άλλες από τη σχέση οικονομικής, με την ευρύτερη έννοια, εξάρτησης του θύματος από τον θύτη, από την όποια «αυθεντία».

Καταδικάζουμε απερίφραστα τις ανιστόρητες αναφορές σε προσωπικότητες και περιόδους της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, με σκοπό να «αποχρωματιστούν» τα εγκλήματα αυτού του είδους, από τους εκπροσώπους των αστικών πολιτικών δυνάμεων. Μας θυμίζουν τον τσακωμό των γαϊδάρων στον ξένο αχυρώνα.

Ο Σοσιαλισμός δεν εξαλείφει την αντικοινωνική συμπεριφορά, την παραβατικότητα, το έγκλημα. Καταργεί τις υλικές προϋποθέσεις που τα κάνουν αναπόφευκτα, αναμενόμενα φαινόμενα μιας κοινωνίας που παρακμάζει, στην οποία επιχειρείται να επιβληθεί καθεστώς σιγής τάφου και στην οποία ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως μέσον είτε, ακόμα, και ως λεία.

Καλούμε τα μέλη του Συλλόγου να συνεχίσουν να πυκνώνουν τις γραμμές του λαϊκού κινήματος, μέσα από τους επιστημονικούς συλλόγους, τα συνδικάτα, άλλες μαζικές οργανώσεις, βάζοντας στην υπηρεσία του λαού μας τις γνώσεις και την εμπειρία τους και δυναμώνοντας το Σύλλογό μας.

8 Μάρτη 2021

Το Γενικό Συμβούλιο

